

9° génération –
Teunis Breedijk –
Krijntje Christina Stigter



Teunis heeft waarschijnlijk niet een makkelijke kindertijd gehad. Zijn moeder is overleden toen hij twee jaar was en zijn vader in 1884 toen hij net 10 jaar oud was. Dat is niet een makkelijke begin. Waar hij toen geleefd heeft weten we niet. Hij trouwt op 6 juni 1895 in Bodegraven met Krijntje Christina Stigter, hij is 21 en Krijntje nog maar 19.



De 6 eerste kinderen zijn in Snelrewaard geboren, het dorp is nu in de gemeente Oudewater.

De oudste kinderen, Trijntje (1896) en Teunis (1898) waren dus op school in Oudewater.

In 1904 koopt Teunis de Blijkmeer polder in Holysloot. Teunis en Trijntje gaan van Zuid Holland naar Noord Holland met al een groot gezin van 6 kinderen.

De Blijkmeer is in 1575 ontstaan tijdens de « Allerheiligen vloed » de eerste aanvragen voor drooglegging werden al in 1623 aan de Koningen gezonden. Het wordt echter in 1875 droog gelegd en in Monnikendam dan te koop gezet.

“M.C. Merens, Notaris te Monnickendam zal op donderdag, den 3 september 1875, des voormiddags ten 11 ure, in het logement “de Doelen” te Monnickendam, publiek ten verkoop aanbieden, eerst in perceelen en eindelijk in eene massa. De in het jaar 1874 drooggemaakte Bleijkmeer, zeer gunstig gelegen aan de Waterlandsche dijk, in de gemeente Ransdorp, met watermolen, gebouw, dijk en ringvaart, tezamen 49 Hectaren, 52 aren en 86 centiaren. Alles breeder bij biljetten omschreven. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de notaris Merens voornoemd, te wiens kantore de eigendomsbewijzen en kadastrale kart ter visie liggen”

Teunis heeft het in 1904 gekocht, er stonden twee molens. Hij had dus de kosten van twee molenaars. Hij heeft zelf de Boerderij gebouwd.



Willem (1906/1989) **Moeder Krijntje**
 Cornelia (1907/1985)
Vader Teunis
 Nicolaas (1903/1966)
 Trijntje (1896)
 Christina (1898/1919)
 Jan (1901/1919)
 Klaas (1900)
 Krijntje Christina (1904/1998)

Teunis (1898) Deze foto is genomen in 1909. Adrianus geboren in januari 1910 is niet op de foto en Krijntje is zwanger

Teunis was meteen zeer actief in de kerkenraad en lid het bestuur van de school met den Bijbel in Ransdorp.

Uit het boekje der herdenking van 12 ½ bestaan der School met den Bijbel te Ransdorp :

“Doch in den loop van 1904 zou God ons verrassingen bereiden. De heer T.Breedijk uit Oudewater kocht de polder “De Blijkmeer” onder Ransdorp en vestigde er zich met zijn patriarchal gezin; nog een drietal kinderen van elders kwamen in de gemeente, zoodat in April 1904 niet minder dan 10 nieuwe leerlingen warden ingeschreven en het aantal krom tot 36.”

Ik heb aan een neef gevraagd of hij in de notarieel archief van Purmerend de actes van 1904 kan terug vinden.



Hier stonden de 2 molens

Hier stond de Boerderij van Teunis et Krijntje

De Blijkmeer polder, oppervlak 49 hectares, 52 are en 86 centiare.

1916 – op 13 en 14 januari is er een zeer hoge waterstand in de Zuiderzee, hierdoor braken de dijken en heel Waterland liep onder water.



De Waterlandse zeedijk brak bij Uitdam door omstreek een uur na middernacht. De Blijkmeer werd overstroomd. Teunis werd midden in de nacht gewekt, hij heeft een paard voor de wagen gespannen en vrouw en 13 kinderen naar Holysloot gebracht. Het was koud, “pikke” donker en storm.

Oom Wim was toen 10 jaar. Hij vertelde dat ze op de sokken in de wagen waren .

Teunis heeft de telefoon palen gevolgd om niet van de weg te raken. Hij heeft de familie op de zolder van de openbare school gelaten en is weer vlug terug naar de boerderij gegaan maar het was al te laat. Al het vee was verdronken. Alle koeien en een paard zijn verdronken: 24 stuks. De familie is toen bij de familie in Bodegraven onderdak gebracht.

Teunis is eerst gebleven om zo veel mogelijk meubelen en materieel op de zolder te brengen. Er stond 1.10 m water in de Blijkmeer. Toen is hij ook naar Bodegraven vertrokken maar zodra er genoeg wind was ging hij op de fiets naar Holysloot (75 km) om zijn twee molens aan werk te zetten om zijn grond droog te malen. Hij is dus in de Blijkmeer midden in de winter met kou en overal water gebleven. Koningin Wilhelmina had op een bezoek in Waterland Teunis ontmoet. Zij heeft zijn hand geschut en zei : “Boer Breedijk, voor U wordt wat gedaan”. Daar heeft de familie op gewacht maar er is niets gekomen.

Teunis heeft toen longontsteking gevat en dat is toen open TBC geworden. Hij is op 10 augustus 1917 gestorven. Hij was 43 jaar.

Trijntje bleef alleen over met een groot gezin van 13 kinderen. Marringje, het jongste meisje was op 2 Februari overleden na een korte leven van 2 maanden.



Uitdam :
Point de
rupture de
la digue.

Zuiderzee

Blijkmeer
polder

Als we deze luchtfoto zien, kunnen we begrijpen waarom de Boerderij van Teunis en Krijntje zo vlug onder water is gelopen en waarom al het vee verdronken is.



De drooglegging heeft ook tijd geduurd. De Blijkmeer was als een van de eerste polders overstroomd maar werd als een van de laatste pas op 21 Juni 1916 drooggemalen. Het duurde wel twee jaar voordat het land weer productief want de polder was met zout water overstroomd.

Trijntje bleef dus met 13 kinderen alleen. Een oom van de familie, waarschijnlijk een broer van Teunis, heeft haar aangeraden de boerderij die zo eenzaam stond te verkopen en in het dorp te komen wonen.

Zo hebben zij de Blijkmeer, waar ze zoveel moeilijkheden hadden gehad, verlaten om in het dorp te gaan wonen.



De ellende was nog niet over want toen Teunis ziek was heeft hij twee kinderen met TBC besmet :

Stien die op 19 maart 1919 is gestorven en Jan op 3 September 1921, ze waren allebei nog geen twintig. Mijn moeder heeft als kleine meisje van 6 of 7 jaar wel eens naast de zieke moeten zitten om de vliegen weg te houden.



De kinderen gaan in Ransdorp op school (School met Den Bijbel)

Deze foto werd in 1920 genomen. Er staan 4 Breedijken op.

Adrianus

Jannigje

Maagje

Jan Pieter

Trijntje heeft alleen met de oudste kinderen geboerd. Ze had melkkoeien en maakte edammer kazen en dat was niet altijd makkelijk met zoveel jongens die de baas willen zijn. Ze zijn allemaal een voor een getrouwd en ze is met Adrianus blijven boeren. Ze is in 1945 overleden en Oom Adri is in 1947 getrouwd. Ze heeft toen met Oom Adri rustige en gelukkige jaren gehad. Ze was een heel lieve moeder en grootmoeder.

Document Samengesteld door:

ELISABETH CHOQUET
Saint Martin
81800 RABASTENS
Frankrijk
(0033) (0)6 22 03 90 21